

# 16 | Van de Commissaris-Extern

DOOR FEMKE VAN SEIJEN



De zon schijnt en de lucht is blauw. Het is 30°C en ik lig buiten op het strand, te genieten. Ik hoef even helemaal niks te doen. Een ober vraagt of ik nog wat wil drinken. Ik glimlach en zeg: “Ja lekker, een verse jus graag.” Nog geen minuut later komt mijn ober AHij trekt zich discreet terug. Terwijl ik, genietend van mijn jus, wat om me heen kijk, zie ik een aantal leuke jongens en meiden lopen. Loom hijs ik mezelf overeind en stap ik op ze af. Ze lachen en een roept heel hard: “Femmie! Lekker geslapen?” Ik antwoord dat ik heerlijk geslapen heb en vraag of ze mee gaan zwemmen. Daar hebben ze wel zin in, het is tenslotte weer eens iets anders dan met elkaar vergaderen. Na een uurtje zwemmen hebben we het wel weer gehad. We gaan even zonnen om ons vervolgens terug te trekken in ons luxueuze appartement waar we ons oprisfen voor het avondeten.

Om stipt half acht staat er een limousine voor de deur. We worden naar het exclusieve “El Bulli” gebracht, waar Ferran Adrià zelfs een melkvel tot een heerlijk hapje weet te maken. Fantastisch, waar geld al niet goed voor is. Na het voortreffelijke eten worden we naar een club in Girona gebracht, alwaar we de hele nacht dansend en champagne drinkend doorbrengen. Moe maar voldaan ploffen we neer op onze zijden lakens. We praten nog wat na en vallen vervolgens in slaap.

Ik word wakker van een doordringend gezoem. Even weet ik niet waar ik ben, ik kijk verward om me heen. Wat doet al die rotzooi op de vloer? Waarom lig ik niet in een bed met zijden lakens? Waarom is het zo ontzettend koud? En waarom, in hemelsnaam, gaat er een wekker om half acht ‘s morgens?

Dan begint me iets te dagen.... Ik ben niet in Spanje. Het was een droom, een mooie droom, dat wel. Ik lig nog even na te genieten, voordat ik me realiseer dat ik haast heb. Om negen uur hebben we een bestuursvergadering en mijn actiepuntenlijst beslaat op dit moment drie A4'tjes. Een hoop te doen dus vandaag. En ondanks dat de stress alweer door mijn lichaam giert en ik me bedenk dat ik eigenlijk liever nog vier uur had willen slapen, heb ik er zin in! Okee, het is geen in-drie-sterren-restaurants-etende-en-champagne-in-exclusieve-clubs-drinkende vakantie, maar besturen is toch zeker een goed alternatief. Hoe relaxt het ook is om helemaal niks te hoeven doen, ik vind het op bezoek gaan bij al die bedrijven veel te leuk!

En die decadente vakantie? Tja, hoe lekker champagne ook is, van een biertje kan ik ook echt wel genieten! •